

Van het Spui naar het Zuidhoekpark

Het plan is gericht op de toekomst met een knipoog naar het verleden. Via informatieborden en oude foto's wordt de geschiedenis van het Spui in beeld gebracht. Het Spui is toegankelijk voor iedereen en biedt gelegenheid voor een wandeling, een praatje met buurtbewoners, in de lunchpauze op een van de zitjes even tot rust komen en genieten van de vogels en de bloeiende planten. Het Spui wordt een stadstuin waar bewoners trots op zijn en Charlois groener dan ooit terug komt op de kaart.

Spuizone deel 1 vanaf de Rietdijk

Dit is het begin van het Spui, het oogt als een troosteloze kale vlakte met nog maar een paar bomen en groenstroken, maar deze worden niet echt gebruikt.



Er staan geen bankjes en ze deze plek nodigt niet uit tot contact met buurtgenoten. Daarnaast zijn er relatief veel etagewoningen en dus veel mensen die geen eigen tuin hebben. We willen graag een mooie plek creëren waar je even lekker buiten kunt zitten of lopen, een praatje kunt maken met andere wijkbewoners. Een groene plek in de wijk die ook echt gebruikt wordt en overdag goed toegankelijk is voor jong en voor oud.

Aan het begin van het Spui, aan de Rietdijk staat een groot bord met de historie van Charlois en het Spui, verderop staan meer borden meer foto's van vroeger met tekst en uitleg.

Op deze manier ontstaat een verlengde route van de historische (kunst) route die er momenteel al is. Creëer een corridor/ wandelpad/promenade vanaf de Rietdijk tot aan het Zuiderpark, waar genoeg te zien en te beleven valt.



Kinderen van de omliggende scholen, werknemers van de bedrijven en bewoners van Charlois en omstreken, kunnen hun hart ophalen aan een mooi aangelegd park. Mogelijkheden om te lunchen, te wandelen, elkaar ontmoeten. Het Spui is een groene ontmoetingsplek voor iedereen.

Het grindpad naast de parkeerplaatsen vervangen door bijvoorbeeld kinderkopjes¹ zodat een fatsoenlijk voetpad ontstaat voor mensen die de auto parkeren. Nu loopt iedereen op de rijbaan omdat het huidige voetpad niet is onderhouden en overwoekerd is met onkruid en bezaaid met hondenpoep.

¹ Kinderkopjes hebben een ouderwetse uitstraling dat perfect past in het straatbeeld van de Zuidhoek. Zie bijlage met voorbeelden. Je kunt ook denken aan gekleurde tegeltjes dat direct een gezelligere uitstraling heeft